

Reisverslag

LA GOMERA en LA PALMA  
(Canarische eilanden)

Juli 2006

Door :

Valérie Van Genechten  
Wijnegemsteenweg 119  
2970 Schilde  
[vangenechtenvalerie@hotmail.com](mailto:vangenechtenvalerie@hotmail.com)

Frederik Degrauwe  
Gitsestraat 365  
8800 Roeselare  
[frederik\\_degrauwe@hotmail.com](mailto:frederik_degrauwe@hotmail.com)

## 1. ALGEMENE INFO

(veel terug te vinden via [www.ecoturismocanarias.com](http://www.ecoturismocanarias.com))

### *1.1. LOGIES :*

- degelijke betaalbare appartementen :

La Palma : [www.oceaanzicht.nl](http://www.oceaanzicht.nl) en [www.oasis-la-palma.com](http://www.oasis-la-palma.com)

La Gomera : [www.gomera.info](http://www.gomera.info)

- eigen ervaring :

#### **a. La Palma :**

- In Santa Cruz de La Palma gelogeerd in “Hostal Canarias”, reserveren via e-mail [pensioncanarias@autosmagui.com](mailto:pensioncanarias@autosmagui.com), Adres : A. Cabrera Pinto nr.27, 38700 SC de La Palma, Tel-Fax : 0034922413182. Deze hostel ligt midden in het centrum en leent zich perfect tot verkenning van de stad. Mooie grote kamers met propere grote badkamer aan 16,80 EUR per persoon per nacht.
- Barlovento : camping “Ayuntamiento de Barlovento”. Je kan er met de tent terecht, maar evengoed met de campingwagen. Ze verhuren er ook houten kamers zo groot als een tuinhuisje met enkele stapelbedden in. Reserveren is niet nodig. Per tent per dag betaal je 4,5 EUR. (dus niet per persoon!) Deze camping is net zoals de andere campings op La Palma zeer basic. Er zijn 6 douches met koud water voor heel het gebied en 4 toiletten. Aankomst en vertrek is enkel mogelijk tussen 9u en 19u.
- Caldera de Taburiente : in het nationaal park kan je camperen als je een toestemming hebt gevraagd in El Paso (het bezoekerscentrum). Zonder toestemming geen camping. Deze camping bestaat uit één hok met enkele toiletten en lavabo's. Geen douches. De toestemming dien je meestal enkele dagen op voorhand te vragen gezien het toegelaten aantal per dag gelimiteerd is (120 personen). Het camperen zelf is gratis.
- Refugio del Pilar : aan het begin van de vulkanenroute kan je eveneens gratis camperen. Er zijn echter geen voorzieningen behalve enkele toiletten en enkele plaatsen om te barbecuen.

#### **b. La Gomera :**

- Appartamentos Los Telares : in Hermigua (het noorden), aan de Carretera General nr.207, Tel : 0034922144101, fax : 0034922881038. Reserveren kan echter eenvoudig via de website : [www.ecoturismocanarias.com](http://www.ecoturismocanarias.com). Dit is het enige appartement op het eiland dat we gevonden hebben waar je per nacht kan reserveren. Prachtig ruim appartement met mooie badkamer, keuken, terras en slaapkamer. Per nacht 37,00 EUR (voor het appartement).
- Jardin Concha (in La Calera bij Valle Gran Rey (het Zuid-Westen)), [www.hotelconcha.net](http://www.hotelconcha.net), e-mail : hotelconcha@telefonica.net, Tel : 0034922806063, fax : 0034922806064. Mooie kleine kamer met douche, prachtig gelegen aan 36,00 EUR per persoon per nacht. Uitgebreid ontbijt aan 5,00 EUR per persoon is mogelijk.
- Camping : El Cedro (centraal op het eiland), de mooist gelegen camping ooit gezien, op de grens van een prachtige kloof en het nationaal park. 4,5 EUR per tent per dag! Koude douches (wel doorkijkdouches dus zwemgerief vereist), toiletten en restaurantje-bar met specialiteiten.

## 1.2. VERVOER :

### a. Vliegtuig : ticketten zijn naar de dure kant

- charters alleen betaalbaar indien men er een duur hotel all-in bijneemt (wat geen optie is op La Palma noch op La Gomera)
- lijnvluchten doen er langer over vermits er meestal een overstap nodig is, doch zijn goedkoper

Eigen ervaring : tickets besteld via Joker (dit agentschap zoekt net als connections de goedkoopste tickets)

Brussel – Madrid en Madrid –Tenerife Zuid heen en terug voor 338,76 EUR

Verzekering : 20 EUR

### b. Auto/bus/taxi :

- Op Tenerife, waar we één dag verbleven hebben in afwachting van ons vliegtuig hebben we een auto gehuurd in de luchthaven bij Hertz, een kleine wagen mét airco voor één dag (inclusief verzekeringen) aan 32,32 EUR

- Op La Palma : bij Oasis La Palma via de website [www.oasis-la-palma.com](http://www.oasis-la-palma.com) een auto gehuurd. Het bleek een correcte maatschappij met degelijk onderhouden auto's. Wij betaalden voor een kleine wagen (Renault Twingo) 170,00 EUR voor een week inclusief BTW én alle verzekeringen en taxen. La Palma is te groot om op één week te voet te doen, vandaar onze keuze om een wagen te huren. De *bussen* rijden stipt maar niet overal. De wandelpaden liggen dikwijls te ver verwijderd van de bushaltes. *Taxi's* zijn een optie en kosten hetzelfde als op La Gomera (zie verder)

- Op La Gomera : geen wagen gehuurd, alles te voet gedaan en per *taxi* vermits het eiland slecht een doorsnede heeft van 25 km. De *busdiensten* werken er niet naar behoren. Lang niet overal is een bus en waar er één is kan je niet op de uren vertrouwen.

*Taxi's* zijn zeker betaalbaar : binnen één en dezelfde stad maximum 5 EUR, erbuiten maximum 40,00 EUR maar dan heb je heel het eiland doorkruist per taxi. Taxi –chauffeurs blijken praatgrage mensen te zijn die de toeristen graag wat meer uitleg geven over hun eiland. Voorwaarde is meestal wel dat je wat Spaans praat vermits –behalve in de grotere hotels- de mensen geen andere taal kennen.

### c. Boten :

- De overtocht Los Cristianos (Tenerife Zuid) – San Sebastian de La Gomera : We hebben ons als studenten uitgegeven (gezien onze leeftijd, 25, nog net geloofwaardig) en daarom de studentenprijs van 19,98 EUR betaald heen. Terug identiek de zelfde prijs. Deze overtocht wordt minstens 5 maal per dag gedaan. Reserveren is niet nodig doch bespaart u de ellenlange wachtrijen aan de kassa's. Zelf hebben we via internet met visa op voorhand geboekt en betaald. Een goede keuze bleek achteraf. (via [www.fredolsen.com](http://www.fredolsen.com))

- De overtocht Los Cristianos – Santa Cruz de La Palma : opnieuw ons als studenten uitgegeven en daarom heen 33,00 EUR betaald. Terug opnieuw 33,00 EUR. Hier bleek opnieuw dat reserveren op zich niet nodig is maar wel zeer praktisch blijkt te zijn. Van en naar La Palma vaart Fred.Olsen slechts 1 maal per dag op vreselijke uren. ('s avonds laat heen en 's morgens zeer vroeg terug).

Er zijn verschillende maatschappijen die varen (terug te vinden op de website [www.ecoturismocanarias.com](http://www.ecoturismocanarias.com)). Allen hebben ongeveer dezelfde prijs. Fred.Olsen leent zich echter tot eenvoudig website-reserveren waardoor onze voorkeur naar deze Noorse maatschappij ging.

### *1.3. WEER:*

In de zomer schitterend! Temperaturen rond de 27°C tot maximum 35°C. Zeker te verdragen op de verschillende wandeltochten op voorwaarde dat je je voorziet van voldoende water! In het Noorden van beide eilanden is het frisser en vochtiger en hangen er bijna constant wolken. De eilandbewoners wisten ons te zeggen dat dit typisch was.

Het heeft op die twee weken slechts één maal 's nachts geregend.

In de laurierbossen is het opmerkelijk frisser en aangenaam om te wandelen.

Stevig zonnecrème smeren is echter een aanrader. Voor de wandelingen buiten de laurierbossen is het eveneens nuttig om een hoofddeksel te dragen tegen de zonnesteken.

### *1.4. CULINAIRE SPECIALITEITEN :*

-rode (pikant) en groene mojo (soort pesto maar dan veel specifiek van smaak, de ene lust het de andere vindt het afschuwelijk), ze doen het op verschillende gerechten.

-konijn (met look klaargemaakt, zeer lekker en goedkoop)

-dorade, tonijn en sardienen al dan niet met mojo

- schapenvlees (een soort goulash maar dan van schapevlees, gemaakt met rode mojo en zeer afsmakend)

- lekker bier : Dorada

- wijn stelt niet veel voor op La Gomera, als men wijn kiest, neemt men beter Spaanse wijn (van het vaste land) of wijn van Tenerife. Op La Palma zeker de Teneguia wijn proeven die veruit de beste van het eiland is én zeer betaalbaar

- Palmhoning is een ware delicatessen in combinatie met yoghurt of kaas (telkens als dessert)

Restaurants zijn vermeld in deel 2 van dit verslag.

### *1.5. WANDELGIDSEN*

- La Gomera : aanrader is de Rother Wandelgids (ed. Klaus en Annette Wolfspurger)
- La Palma : hier bestaat eveneens de Rother Wandelgids. Wij hebben echter nog een andere gids gebruikt, ...

## 2. DAGBOEK VAN DE REIS

**09/07/2006**

Om 19.35u vertrok - zeer stipt - onze vlucht naar Madrid. Na 2.30u vliegen aangekomen.

Om 23.55u zou onze vlucht vertrekken naar Tenerife Zuid (Reina Sofia). Diezelfde nacht besloot luchtvaartmaatschappij Iberia echter te staken voor één week waardoor er verschillende vluchten werden afgelast. Wij waren bij de enkele gelukkigen die toch nog zijn mogen vertrekken, zij het met 2u vertraging.

**10/07/2006**

Na opnieuw 2.50u te hebben gevlogen aangekomen in Reina Sofia rond 5u 's morgens. Aangezien we echter pas in Los Cristianios een boot hadden om 9u 's morgens, hebben we getracht nog wat te slapen op een bankje in de luchthaven. De taxi van de luchthaven naar Los Cristianos kostte ons – na wat vergelijking – toch nog 25 EUR.

De overtocht van Los Cristianos naar San Sebastian de La Gomera duurde slechts 35 minuten. Eens aangekomen namen we onmiddellijk de taxi naar de andere kant van het eiland. In La Calera (het minder toeristische dorpje naast Valle Gran Rey), het Zuid – Westen van het eiland, hadden we een klein appartement-hotelkamertje gehuurd. (Jardin Concha). Eerst zijn we enkele uurtjes gaan liggen om uit te rusten na een slapeloze nacht op het vliegtuig. Daarna brood gaan kopen, wat lokale (geiten)kaas en enkele flessen water (0,25 EUR per fles).

In de namiddag zijn we een wandeltocht in de omgeving begonnen. Van La Calera via El Guro naar een kleine waterval. (staat in alle wandelgidsen beschreven) Deze wandeltocht duurde drie uur en bracht ons via een droge canyon door een schilderachtig oud kunstenaarsdorpje langs palmbomen, riet, water naar een kleine waterval. Deze wandeltocht staat in de boekjes aangegeven als een eenvoudige tocht voor alle leeftijden. De aanduidingen zijn echter rampzalig zodat deze tocht enkel geschikt is voor echte padvindders. De tocht op zich was mooi.

Na deze tocht zijn we nog enkele uren gaan uitrusten op het kleine zwarte zandstrandje van La Calera. (een strandje met bijna geen toeristen, zalig! ☺). In La Calera waren er enkele gezellige goedkope restaurantjes te vinden.

Wij zijn gaan eten in een restaurantje recht naast het strand waar we voor 5,5 EUR een pizza met sardienen hebben gegeten en voor 3EUR heerlijke Gazpacho (koude soep). Voor 1 EUR heb je een grote frisse pint en voor 8 EUR een grote karaf wijn.

**11/07/2006**

Vandaag hebben we een grote lange tocht op het programma gezet. Vanaf La Calera wandelen via de Barranco de Matanza naar pottenbakkersdorp El Cercado. Deze tocht stond in de gidsen vermeld als een “zwarte tocht”, enkel voor geoefende klimmers. Voor we betrokken dachten we nog dat de gidsen hoogst waarschijnlijk wel overdreven, dus zijn we vol goede moed opgestaan om deze wandeling aan te vatten. Ze hadden echter gelijk...



Over heel de wandel/klim-tocht was geen enkele plek schaduw terug te vinden waardoor deze toch zeer zwaar was op het warmst van de dag. Wie hieraan wil beginnen heeft veel water nodig! Minstens 4 liter per persoon! Deze tocht houdt een stijging van 1000 meter in, recht de bergwanden op. Met momenten is er geen pad meer terug te vinden waarop je over de rotsen recht de wand dient op te klimmen in de hoop het pad terug te vinden. De uitzichten waren echter prachtig en maakten veel goed. Onderweg langs canyons gewandeld, langs bananenplantages, kuddes geiten en cactussen gepasseerd, uitgedroogde rivieren enzovoort. Onderweg behalve een eenzame geitenhoeder die ons gek verklaarde, niemand tegen gekomen. In de loop van de tocht begrepen we waarom. Ze was extreem zwaar. Op een half uur stappen van onze eindbestemming zat ik er zodanig door en was ik zo uitgedroogd (we hadden te weinig water voorzien) dat ik diende te gaan liggen om terug wat krachten op te doen.

Frederik is toen verdergelopen naar het volgende dorp om twee vrienden, Joke en Ime (die op die moment op reis waren op Tenerife en een uitstapje van drie dagen deden op La Gomera) waarmee we hadden afgesproken in El Cercado te gaan halen en mij met veel water te komen redden. De totale tocht duurde 4,5u en was zeer afmattend maar prachtig! Het bereiken van de eindstreep geeft zeer veel voldoening.

Bij aankomst zijn we eerst iets gaan drinken in een bar in El Cercado om wat uit te rusten. Daarna samen met Joke en Ime in hun huurauto (een VW polo) op een deel van het eiland (het Zuiden) rondgereden aangezien we daar anders nooit geraakt zouden zijn. Prachtige landschappen, al denk ik dat het Zuid Westen waar wij zaten mooier is want veel gevarieerder.

's Avonds met zijn vieren gaan eten in een restaurant op de baan tussen Arure en Valle Gran Rey (vlak bij de mirador de Cesna) Langs de buitenkant ziet het restaurant er uit als een houten barak. Vanbinnen echter bleek het één van de stijlvolste en duurste restaurants te zijn van het eiland. Het bleek half in de grond, half in een bergwand te zijn ingegraven en bood ons binnenin een prachtig panorama op een bergkloof. Zelfs vanop het toilet heb je zicht op de canyon.

Het eten was heerlijk, maar opgepast! Men vraagt u of u enkele aperitiefhapjes wenst bij uw drinken in afwachting van uw voorgerecht en zonder een antwoord af te wachten brengt men drie schotels zeevruchten die je achteraf dient te betalen aan 20 EUR per schotel!!!! Op voorhand dus zeggen dat je geen hapjes hoeft! Wij voelden ons bedrogen en hebben in het spaans geprotesteerd en gediscussieerd totdat ze deze drie schotels van de rekening hebben afgetrokken.

Verder kostte een hoofdgerecht rond de 10-12 EUR en was het veel fijner afbewerkt dan in de meeste andere lokale restaurantjes.

Na afscheid te hebben genomen van Ime en Joke zijn we gaan slapen.

***12/07/2006***

's Morgens vroeg na een snel ontbijt hebben we de taxi genomen naar Hermigua, gelegen in het Noorden van het eiland om het tweede deel van onze verkenningstocht aan te vatten. Het noorden van het eiland heeft een ander klimaat dan de rest. Het is er vochtiger en kouder en er valt gemakkelijker regen. Ook midden in de zomer bleek het er beduidend frisser te zijn, al bleef het kwik boven de 22° C.

De taxi rit naar Hermigua kost ons 40 EUR (dus 20 EUR pp), wat normaal is aangezien de rit 2u duurt en hierbij heel het eiland doorkruist wordt.

Bij aankomst in ons mooi appartement 'Los Telaros' (appartement met ruime badkamer - keuken - slaapkamer en balkon, 17,5 EUR pp/p nacht) hebben we ons eerst geïnstalleerd waarna we begonnen aan een eerste korte verkennende wandeling.

We hebben gewandeld naar Agulo via het kustdorpje Lepe. Agulo ligt op een zekere hoogte, waardoor we een korte maar zeer steile klim van ongeveer 40 minuten dienden te maken! Agulo is bekend vanwege zijn prachtige ligging. Het ligt ingebed in een kloof. Een kustweg is de enige manier om er met de auto of de bus te geraken. Verder is het plaatsje volledig afgesloten van de rest van het eiland.

Eens aangekomen in Agulo hebben we het dorpje verkend en er gegeten in een lokale bar. Voor 5 EUR konijn op zijn "Gomeriaans" gegeten (met look en mojo) mét natuurlijk een pintje (dorada bier) voor 1,2 EUR (de wijn was er niet te drinken).

In de namiddag zijn we teruggewandeld en gaan winkelen voor het avondeten. 's Avonds zelf gekookt op het appartement. (voor 15 EUR alle benodigdheden gehaald in de lokale supermarkt).

***13/07/2006***

Na een stevig ontbijt zijn we met de taxi vertrokken naar het midden van het eiland " Alto del Contadero" genaamd waar zich het beginpunt bevindt van de grootste en meest gekende wandeltocht dwars door het eiland en door de laurierbossen (via El Cedro door de Barranco naar Hermigua, volledig beschreven in de gidsen). Deze taxi - rit kostte ons 20 EUR (10 EUR/pp). Een sympathieke taxi-chauffeur heeft ons onderweg allerlei interessante informatie over het eiland meegegeven. Tegelijk heeft hij ons een CD verkocht van een lokaal groepje waarin hij zelf meespeelde. Belgen waren volgens hem de favoriete toeristen van de eilandbewoners omdat ze consumeerden én echt geïnteresseerd waren in de pracht van hun eiland en de lokale cultuur.



De wandeling was prachtig. De laurierbossen geven u het gevoel dat je midden op de set staat van de film Lord of the Rings daar de bossen sprekend lijken op de elfenwouden. Bovendien heb je van op de top van het eiland een prachtig zicht op Tenerife en de El Teide. De afdaling naar El Cedro (waar een prachtige camping gelegen is) is zeer belastend voor de knieën maar een absolute aanrader! Bij El Cedro kan je in de bar van de camping na aankomst (ongeveer 2u vanaf het vertrekpunt van de wandeling) een broodje eten.

Dan begint het tweede deel van de tocht, dwars door de barranco naar Hermigua. Het eerste half uur van het tweede deel van deze tocht is zeer steil en gevaarlijk. Niet aan te raden voor mensen met kinderen, noch voor mensen met weinig avontuurlijke ingesteldheid. Indien het geregend heeft is de tocht eveneens af te raden. Op sommige stukken kan je niet meer spreken van een pad en dien je te transformeren in een berggeit om te kunnen afdalen. (Met handen en voeten over de rotsen klauteren om niet uit te schuiven). Desalniettemin is de tocht prachtig! Na 10 km en 1100 meter te hebben gedaald via een grote waterval en de bananenplantages op het einde van de tocht aangekomen in Hermigua.



Het wordt niet voor niets de mooiste tocht van het eiland genoemd! Zeer gevarieerd vanwege de laurierbossen (het nationaal park in het midden van het eiland) - de steile kloven (gelijkend op Amerikaanse canyons) - de plantages en tropische begroeiing (zoals in een derde wereld land) - de grootste waterval van het eiland en dan het dorp zelf. Om 11u 's morgens vertrokken en aangekomen (met één uur middagpauze) om 16u met knikkende knieën maar absoluut voldaan.

Omdat we te moe waren om nog te koken zijn we iets gaan eten in restaurant "Las Chocotas". (gelegen aan het begin van de invalsweg naar Hermigua). Het restaurantje was de moeite! zeer vriendelijke bediening, extraatjes om de toeristen te verwennen en zeer redelijk van prijs. We hebben als voorgerecht avocadosla genomen (voorgerechten tussen 3 -5 EUR), daarna geitengoulash en tonijn met rode mojo gegeten (hoofdgerechten tussen de 5- 7 EUR) en daarna geitenyoghurt met palmhoning als dessert genomen (een echte aanrader, zeer typisch en zeer lekker) (desserts tussen de 2 -4 EUR). Goede Canarische wijn gedronken (Canarias Monjo).

***14/07/2006***

Opnieuw na een stevig ontbijt vertrokken en een mooie woeste kustwandeling gedaan (van Hermigua naar de Playa de la Caleta) om te eindigen aan een afgesloten maar prachtig strandje.





De wandeling staat volledig beschreven in de wandelgidsen. Vertrokken in Hermigua centrum staken we de vallei met bananenplantages over en klommen de steile rotswanden aan de overkant van het dal op. De wandeling leidde ons door een niemandsland te vergelijken met de kale rotsvlakten van Mordor uit Lord of the Rings. Het ruwe pad was gemakkelijk te volgen. Uit het niets dook er een degelijk bewegwijzering op. Onze weg ging via de Casas de Palmar naar de Playa de la Caleta (het mooie afgesloten rotsstrandje mét gezellige bar).

's Middags middenin het maanlandschap gepicknickt met brood, worst en banaan.

Na aankomst aan de Playa de La Caleta hebben we ons aan de bar gezet ("Macondo"). De barman was een vriendelijke lokale jongen. De Cava con mango is een aanrader! Voor 2,5 EUR een heerlijke en unieke cocktail! We kregen er zelfs gratis aperitiefhapjes (mosselen – scampi's) bij. Ze hadden er ook een degelijke menukaart met lokale zeespecialiteiten. Het plaatsje was betoverend. Woeste golven, woeste rotsen en tegelijk palmbomen en rust.

's Avonds hebben we zelf gekookt. Sardienen met avocado en lookbrood, heerlijk.

## ***15/07/2006***

's Morgens vertrokken naar San Sebastian waar we de overtocht dienden te maken naar Tenerife om er de ferry te nemen naar La Palma, onze tweede bestemming.

De taxi bracht ons voor 20 EUR naar San Sebastian. We hadden gehoopt om er in de haven lockers te kunnen huren zodat we vrij zouden hebben kunnen wandelen in het dorp. Helaas waren ze er nog niet zo toeristisch ingesteld waardoor we onze rugzakken dienden mee te slepen op onze ontdekkingswandeling door de hoofdstad.

San Sebastian blijkt de uitvalsbasis geweest te zijn voor de ontdekkingstochten van Christopher Columbus. Je kan er de Columbus route wandelen (in het Spaans de Ruta de Colon). Op onze wandeling hebben we het huis van Columbus kunnen bezichtigen (langs buiten want het museum was net dicht), zijn we een wachttoren gaan bekijken die door Columbus was gebouwd, en hebben we een mini museum bezocht.



Rond 1u 's middags zijn we een pizza gaan eten op een pleintje (6,5 EUR voor een grote pizza).

Daarna zijn we nog naar het strand getrokken om er wat te ontspannen in afwachting van onze boot naar Tenerife die om 16.30u zou vertrekken.

Het water was helder en warm, dus ideaal om wat in te zwemmen.

De boot vertrok zeer stipt. We kwamen aan in los Cristianos in Tenerife rond 17.20u.

Daarna restte er ons geen andere keuze dan te wachten, aangezien de enige boten naar La Palma pas voeren om 20.30u 's avonds. We zijn dan in afwachting in een bar iets gaan drinken.

De ferry (van Fredolsen) deed er zeer lang over. Vermoedelijk hadden we wind tegen aangezien de overtocht normaal minder lang zou geduurd hebben. Om 22.20 u zijn we uiteindelijk aangekomen. Het was stikdonker. In de haven stonden er gelukkig taxi's te wachten. We hadden immers nog geen plan van de stad gevonden en vreesden er al voor om op dat uur nog onze hostel te kunnen terugvinden. De taxi bracht ons er op 7 minuten naartoe (5 EUR). Onze hostel Canarias was prima verzorgd! Een echte aanrader! Prachtige badkamer en degelijke slaapkamer met aparte bedden voor 16 EUR per nacht pp.

Aangezien we sinds 13u niet meer gegeten hadden barstten we van de honger. De restaurantjes op La Palma bleken nog laat open te zijn. Rond 23.20u zijn we nog gaan eten in een zeer gezellig restaurantje vlakbij onze hostel (om de hoek). Scampi's in look en tonijnlasagne, samen voor 13 EUR!

In tegenstelling tot op La Gomera bleek de wijn op La Palma wel van degelijke kwaliteit te zijn. Teneguia –wijn is dan ook een aanrader!

## ***16/07/2006***

's Morgens dienden we zeer vroeg op te staan vermits we een huurauto besteld hadden via het internet bij maatschappij Oasis. We moesten om 9u aan het kantoor in Los Canajos zijn (met de taxi 20 minuten rijden van onze hostel in Santa Cruz de la Palma). De huurauto kostte ons voor de week (verzekeringen en dergelijke inclusief) 170,00 EUR. De reservatie via internet heeft geen problemen met zich meegebracht en zorgde voor een vlotte service ter plaatse.

Na ontvangst van de wagen (een renault clio) zijn we onmiddellijk doorgereden naar het zuidelijkste punt van het eiland (Fuencaliente).

Daar hebben we voor de middag twee prachtige vulkanen bezocht, de San Antonio en de Teneguia (de meest recente vulkaan die in 1972 nog is uitgebarsten). Toegang tot de vulkanen kost 3 EUR pp. Via het bezoekerscentrum, waar we middels een kort filmpje, werden ingelicht over de werking van vulkanen konden we samen met de andere toeristen wandelen naar de top krater van de San Antonio. Wat echter aan te raden is, en iets minder toeristisch omdat het zwaarder is, is de wandeling vanaf de San Antonio naar de top van de Teneguia via het steile pad dat vertrekt halverwege de vulkaan.

Deze wandeling heen en terug duurt 2,5 uur en heeft een hoogteverschil (opnieuw heen en terug) van telkens 300meter.

Aangezien wandelen in mul zand traag vooruit gaat en de lucht (door de lichte zwavelrestanten) niet al te gezond is, is de wandeling redelijk zwaar maar zeker de moeite!

Het landschap is desolaat. Behalve enkele rode soorten mos en een bepaald soort struik met bloemen groeit er niets. De omgeving is volkomen te vergelijken met een maanlandschap. Het laatste stuk van de klim naar de top van de Teneguia is ongeschikt voor mensen met hoogtevrees of voor kinderen. Het pad (dat eigenlijk geen pad meer is) balanceert op de afgrond, is zeer steil en rotsig. Klimmen met handen en voeten dus.

Eens boven is het uitzicht minstens spectaculair te noemen. Indien er een sterke wind staat is het echter eveneens af te raden om tot op de top te klimmen, de rand van de krater is op het breedste stuk slechts twee meter breed met afgrond langs beide kanten.

Vooraleer verder te trekken hebben we eerst een broodje gegeten in het toeristisch centrum (2 EUR voor broodje met queso blanco (geitenkaas)).

Daarna zijn we doorgereden naar El Pilar om een deel van de vulkanenwandeling aan te vatten.

Eerst zijn we echter het bezoekerscentrum bij El Paso van de Taburiente (het prachtige nationaal park) gepasseerd. Indien wandelaars wensen te overnachten in de Taburiente moeten ze vooraf reserveren. Er wordt immers een zeer beperkt aantal bezoekers (100 kampeers) toegelaten om de fauna en flora van het park niet aan te tasten. Wij konden slechts reserveren voor een overnachting drie dagen later aangezien de andere data reeds volzet waren.

Vooraleer aan de beroemde vulkanentocht (van El Pilar (bij het midden van het eiland) naar Fuencaliente (het zuiden) via de toppen van verschillende vulkanen) te beginnen hebben we eerst onze tent opgezet op de refugio van El Pilar (geen camping, doch een plaats waar je kon staan met de tent, op La Palma is het immers verboden wild te kamperen). Op de refugio bevonden zich toiletten, maar geen douches.

De vulkanenroute was prachtig! Er waren amper andere wandelaars te bespeuren. De natuur was de moeite...kale stukken maanlandschap, met prachtige bomen en struiken, tussendoor enkele van vulkanen. Wij hebben gewandeld tot aan vulkaan Desmedea en terug (halverwege de tocht) en hebben ondertussen een hoogteverschil van 500 meter overbrugd.

's Avonds zijn we gaan eten in restaurantje Cascade in El Paso. Een heerlijke consomé aan 1,90 EUR en de lekkerste ribbetjes in salsa (bereid in rode mojo) ooit geproefd (aan 6 EUR)!

een tip! Bij Uw bestelling wel steeds rekening houden met het feit dat er nooit groenten of aardappelen of brood voorzien zijn bij het eten op La Palma en dat ge dus altijd moet bijbetalen. als dessert een barraquito gedronken (een heerlijke lokale koffiespecialiteit met gecondenseerde melk, gewone melk, koffie, kaneel, likeur en limoen) aan 1,2 EUR!

**17/07/2006**

Zeer vroeg opgestaan op de Refugio El Pilar. 's Nachts ook niet al te goed geslapen. Indien je het niet gewoon bent om midden in de bossen te slapen, is overnachten in de refugio een aparte ervaring. Er is geen licht, er zijn geen douches en allerlei bosgeluiden komen je tijdens de nacht tegemoet. Op de koop toe was het die nacht net volle maan. Voor bijgelovige mensen als ik dus niet aan te raden. Mijn reisgezel had er minder last van en sliep rustig door ☺.

Met de eerste zonnestralen zijn we opgestaan en hebben we snel ons boeltje opgekraamd. Er stond immers nog zeer veel op het programma.

We zijn doorgereden naar het noorden van het eiland. Onderweg zijn we op verschillende plaatsen gestopt om van het uitzicht te genieten.

Las Tricias, gelegen in het Noord – Westen van het eiland, is een aanrader. Een mooi idyllisch dorpje waar een pad begint naar de drakenbomen van Buracas. Deze wandeltocht duurt ongeveer 1,5 uur. Aangezien de tocht heen enkel daalt, ben je al voorbereid op de steile klim voor de weg terug.

De drakenbomen zijn prachtig en uniek. Er zijn slechts enkele plaatsen op de wereld waar deze oeroude bomen te bewonderen zijn.



Rond de middag ontbijt én middageten gegeten in de enige bar van Las Tricias (op het dorpspleintje). Voor twee euro broodjes gegeten met een beleg van warme kip met look.

Onze volgende stop was de Roque de las Muchachas.

De steile, smalle autoweg hiernaartoe is slechts open indien het weer helder is. Vanaf het moment dat het regent, sneeuwt of ijzelt kan je alleen te voet naar de Roque, het hoogste punt van het eiland met uitzicht op de prachtige Caldera de Taburiente (een natuurreservaat in de grootste krater ter wereld).

Te voet naar de top/het panorama klimmen is slechts aan te raden voor zeer ervaren en gedreven klimmers met een superconditie. De weg naar de top loopt door het astronomisch observatorium. Indien je de weg langs het centrum volgt kom je uiteindelijk uit aan de Oost kust van het eiland.

Het uitzicht is indrukwekkend, zeker een aanrader dus!

Hierna zijn we doorgereden naar camping Barlovento (in het Noord-Oosten van het eiland). Wie wil inchecken dient dit voor 19u te doen, aangezien daarna het bureel sluit. Om je tent op te zetten op de camping dien je over een inschrijvingsbewijs te beschikken.

Deze camping is een publieke camping, voor de rust kan je beter elders gaan, vermits er verschillende jeugdverenigingen uit Spanje er eveneens hun uitvalsbasis van maken. Wassen doe je er met koud water.

's Avonds hadden we niet meer de energie om nog zelf te koken zodat we een restaurantje zijn gaan opzoeken. Het enige in de buurt dat open was en waar mensen zaten was het restaurant van hotel "La Palma Romantica". Het eten was zeer lekker, kwalitatief hoogstaand maar natuurlijk wel duurder dan de meeste andere restaurants. Als voorgerecht een kaasspecialiteit gegeten aan 5,5 EUR, daarna vis a la plancha met mojo (11,00 EUR). Wijn aan 14 EUR per fles.

**18/07/2006**

Gedurende de nacht amper geslapen door lawaaierige jongeren die de hele nacht door gefuifd hebben. Daardoor redelijk chagrijnig opgestaan.

We zijn naar Los Tilos gereden voor één van de mooiste wandeltochten van het eiland. De wandeling door de laurierbossen naar Marcos y Cordero. (degelijk beschreven in alle wandelgidsen). Dit is de zwaarst mogelijke wandeling vermits de tocht 12km lang is en alleen stijgt. In totaal bedraagt de klim meer dan 1000 meter.

We waren voorzien van een picknick én enkele liters water. De eerste 3,5uur is er geen mogelijkheid om uw waterflessen bij te vullen. Pas bij aankomst aan de bronnen van Marcos y Cordero kan je terug water inslaan voor de weg terug (2,5uur). De tocht bestaat uit laurierbossen, waterbronnen, tunnels én prachtige kloven. De meeste mensen laten zich via taxi's afzetten op het hoogste punt van het eiland om slechts het gemakkelijkste deel mee te doen. Zij missen echter de mooiste en meest ongerepte stukken. De tocht is tamelijk gevaarlijk aangezien er meestal geen deftig pad te vinden is en je de berggeit in je naar boven dient te halen. Niet aan te raden voor kinderen en voorzichtig of bang aangelegde mensen ☺.



's Avonds waren we moe maar voldaan en besloten we ons te belonen met een nieuw etentje in restaurant La Palma Romantica. Muntconsomé gegeten aan 3,5 EUR gevolgd door spaghetti met gamba's (aan 8 EUR).

### ***19/07/2006***

Na een nieuwe nacht vol miserie door de respectloze, lawaaierige kamperende jeugd, hebben we om ons te wreken 's morgens bij hun tenten zeer vroeg wekkers late aflopen. Het deed ons deugd ☺. De nacht erna waren ze trouwens al stiller zodat we eindelijk konden slapen.

Vandaag vertrokken voor de tocht in de Cubo de la Galga. (zie wandelgidsen). Deze wandeling is mooi en niet vermoeiend. Van natuur een beetje vergelijkbaar met de wandeling van de vorige dag (want middenin de laurierbossen) maar minder spectaculair van vergezichten. Ideaal voor de oudere wandelende medemens.



Wij hebben de tocht (door onze training van de afgelopen anderhalve week) aan een supertempo afgerond. Daarna een broodje (1,5 EUR) gaan eten in een cafetaria in Los Sauces ( een gezellig klein dorpje met prachtig pleintje) met een dorada om ons te verfrissen (1,2 EUR).

Na de lunch trokken we voor een namiddag pure ontspanning naar de natuurlijke zwembaden van La Fajana (aan Barlovento). Dezen zijn absoluut de moeite! Je kan zwemmen in een lelijk met zeewater gevuld bassin of kiezen voor een door de zee natuurlijk afgebakend stuk woeste zwemkom waar je tussen de rotsen en kleurrijke visjes zwemt zonder bang te moeten zijn van stroming of grotere vissen.

Heel ontspannend!

's Avonds hebben we de energie gevonden om zelf te koken. (10 EUR alles in gekocht bij de lokale supermarkt).

### ***20/07/2006***

's Morgens vroeg onze tent opgebroken en de camping verlaten om terug te rijden naar Llanos de Aridane (het midden van het eiland) om te beginnen aan de wandeltocht naar de kern van de Caldera de Taburiente.

Er rijden vanuit Llanos de Aridane taxi's naar Los Brecitos (één van de vertrekpunten voor een wandeling in de krater). De taxirit (10,00 EUR pp) van een half uur blijkt een ware jeepsafari te zijn en is zeker de moeite. De taxirit was nodig aangezien er slechts drie

ingangen zijn naar het park. Eén tocht is slechts voor zeer ervaren wandelaars én enkel toegelaten met gids, een andere is een te lange tocht (die we echter besluiten te nemen om de krater een dag later uit te geraken) waardoor er slechts één optie over was, het vertrek aan Los Brecitos.

We beginnen aan de afdaling met een rugzak met slechts het hoogstnoodzakelijke erin (tent – luchtmatras – water en voedsel voor 's middags, 's avonds en de volgende ochtend – campingvuurtjes – de toestemming om te mogen kamperen in de Taburiente en een tandenborstel ☺). De rest laten we achter in de autokoffer.

De wandeltocht (voornamelijk dalen) duurt 1,5 uur. Op de camping (een plaats waar we mogen staan naast de rivier, met slechts enkele lavabo's en toiletten) moeten we eerst onze toestemming afgeven (er wordt streng gecontroleerd). We krijgen vuilzakken met onze naam op (zodat er geen afval gedeponeed zou worden in het natuurpark) met het bevel om eventueel afval mee te nemen naar de rand van de krater en het daar in specifiek voor dat doel geplaatste vuilbakken te deponeren.



We zetten eerst de tent op en beginnen dan aan een wandeling in de krater (er zijn enkele mogelijkheden, de meeste zijn zeer zwaar). We kiezen voor een wandeling die leidt naar een mooie hoge waterval in het noorden van de krater (zie wandelgidsen). De wandeling bestaat opnieuw uit een zeer steile klim en is niet geschikt voor mensen met evenwichtstoornissen en hoogtevrees (aangezien je langs smalle richels moet zonder steunpunten).

Na de wandeling zijn we gaan zwemmen in de rivier om ons te verfrissen, waarna we gekookt hebben (we hadden spaghetti mee om te koken op het kampvuur). We zijn bij gebrek aan kunstlicht gaan slapen toen het donker werd.

Een aparte ervaring om te slapen op een plek midden in een natuurgebied. Een aanrader voor iedereen die er geen probleem van maakt om alle luxe weg te laten en voor ieder die graag volledig opgaat in de natuur.

**21/07/2006**

We zijn opgestaan samen met de eerste zonnestralen en hebben in stilte onze tas gemaakt om opnieuw te beginnen wandelen. We besloten om de tocht van vier uur te kiezen via één van de drie paden (via de Barranco de Angustias) die er zijn om uit en in de krater te geraken. Deze tocht bestaat uit een zéér steile klim. Onderweg kom je verschillende waterbronnen tegen

zodat het niet nodig is veel liters mee te slepen. Het is een prachtige tocht via enkele kloven, een waterval, riviertjes vol kikkers en nog meer moois. Op een bepaald moment zijn we gestopt om even te gaan zwemmen in een prachtige poel (op een dieper stuk waar we niet middenin de kikkers zaten).

Tijdens de wandeling moet je verschillende keren de rivier oversteken via enkele rotsblokken in de rivier. Natuurlijk ben ik daar afgeschoven waardoor ik drijfnat met water in mijn bergschoenen én natte soppende sokken de wandeling diende verder te zetten.

Na vier uur zijn we terug aangekomen aan onze auto.

We zijn gaan eten in restaurant Cascade (een mixt grill aan 8 EUR genomen vermits we na een dieet van brood, banaan en een beetje spaghetti barstende honger hadden).

Hierna zijn we doorgereden naar Santa Cruz de la Palma, de hoofdstad, waar we na ingecheckt te hebben in onze hostel (Canarias), de stad hebben verkend.

Santa Cruz de la Palma bestaat uit prachtige oude pleintjes (bv. De Plaza España) en typische huisjes en is de moeite om een dag in rond te kuieren.



We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog wat souvenirs te zoeken voor onszelf en de familie.

's Avonds gegeten op de plaza de la Almeda in bar Arepa waar we voor 1,5 EUR een Venezuelaanse specialiteit (een Arepa) gegeten hebben. Hierbij dronken we een cocktail van vers geperst exotisch fruit, heerlijk!

**22/07/2006**

Om 5u 's morgens opgestaan en met alle bagage (behoorlijk verzwaard met de souvenirs) naar de haven gewandeld waar om 6.30u onze ferry naar Tenerife zou vertrekken.

Uiteindelijk had de ferry vertraging waardoor we pas rond 7.15u vertrokken zijn.

Bij aankomst op Tenerife hebben we, vermits ons vliegtuig pas om middernacht zou vertrekken, een auto gehuurd bij Hertz om rond te rijden om het eiland.

Het strand sprak ons, wegens het hoge sardienen – johnny en marina – gehalte niet aan.

We zijn naar het park in het midden van het eiland, met vulkaan El Teide gereden. Zelfs daar bleken de Johnny's en Marina's ons helaas te achtervolgen.



Het park is veranderd in een kermisattractie, spijtig, aangezien het een prachtig natuurgebied zou kunnen zijn.

Om 20u hebben we onze auto terug ingeleverd op de luchthaven en hebben we gewacht op ons vliegtuig.

Om 11u 'smorgens zijn we (na een tussenstop in Madrid) terug aangekomen in Brussel.

*We kunnen La Gomera en La Palma alleen maar aanraden. Zowel de sportievere als de minder getrainde wandelaars gaan er aan hun trekken komen. De natuur is ongelooflijk mooi. Je waant je in een ander werelddeel. Prijs / kwaliteit een supertip!!!*